

*Langzaam ben je van ons weggeleden, elke dag een beetje meer.  
Telkens werd je weer iets ontnomen,  
de vader en man van vroeger was je niet meer.*

*Wij zagen heel goed je stille verdriet maar helpen konden wij je niet.  
Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zal zijn.*

## De heer Robert Dils

Hij werd geboren in Antwerpen op 15 mei 1941  
en is onverwacht van ons heengegaan  
in het WZC Gitschotelhof in Borgerhout op 24 januari 2023.

Op zaterdag 4 februari 2023 om 11.30 uur  
nemen wij tijdens een vrijzinnig humanistisch samenzijn  
afscheid van Robert in de aula Aster van het  
crematorium Pontes en nodigen u daarvoor vriendelijk uit.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemd crematorium,  
Jules Moretuslei 2 in Wilrijk, **vanaf 11.15 uur.**

Aansluitend aan de plechtigheid zullen zijn assen  
teruggegeven worden aan de natuur op de verspreidingsweide  
van de begraafplaats Schoonselhof.

U kan een laatste groet brengen aan Robert  
in het rouwcentrum Ceulemans, Ten Eekhoveleri 206 in Deurne  
op maandag 30 januari 2023 van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Wij ...

Marc Dils en partner Inge Dehaerne,  
haar kinderen Liselotte, Sarah en Robbe, zijn zoon

Charlotte Loeman en Marc Op de Beeck,  
mama van Marc en goede vriendin

Veronik Goossens, een dierbare vriendin

de aanverwante familie.

Steunbetuigingen per post mag u richten aan: De heer Marc Dils  
p/a Begraffenissen Ceulemans | Ten Eekhoveleri 206 - 2100 Deurne  
Digitaal condoleren via [www.ceulemansbegravenissen.be](http://www.ceulemansbegravenissen.be)

