



*Ik verlaat diegene die ik liefheb,
om hen te ontmoeten die ik liefhad.*

Mevrouw Irma Van Doorslaer

weduwe van de heer Robert De Kuyper

Zij werd geboren in Antwerpen op 25 december 1930 en is,
omringd door onze warmte en gesterkt door de Ziekenzalving,
rustig ingeslapen in Deurne op 11 februari 2023.

*Een woordje van dank aan alle medewerkers van het
WZC Huis Vandecruys voor hun betrokkenheid
en jarenlange liefdevolle zorgen.*

Wij nemen graag samen met u afscheid van ons moeke
tijdens een christelijke viering, voorgegaan door priester Bert,
in de parochiekerk Sint-Paulus, Jan Peetersstraat in Deurne,
op vrijdag 24 februari 2023 om 11.00 uur.

Gelegenheid tot groeten van de asurne en condoleren van
de familie, achteraan voornoemde kerk, **vanaf 10.40 uur.**

Na de afscheidsviering zal zij na 11 jaar, symbolisch herenigd
worden met haar echtgenoot op de verspreidingsweide
van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne.

Blijven wij haar dankbaar gedenken.

Zij was en blijft 'ons moeke',

Frank en Rita Van Noten - De Kuyper,

haar kinderen

Pieter en Caroline Baeten - Van Noten,
Lorelin en Oliver,

David en Mieke Van Noten - Cools,
Femke, Laure en Robbe,

Kris en Annelies Lambrechts - Van Noten,
Lucas en ♥,

Yanto en Kristine Kiesecons - Van Noten,
Kyano en ♥,

Michaël Van Noten.

haar klein- en achterkleinkinderen

Digitaal condoleren via www.ceulemansbegravenissen.be