

Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten.



Slechts 61 jaar ...

Op vrijdag 28 april 2023 om 14u00 nemen wij,
tijdens een vrijzinnig humanistisch samenzijn, afscheid aan de
asurne van Martine in de aula Aster van het crematorium Pontes
en nodigen u hiervoor vriendelijk uit.

Wij verwelkomen u graag in de wachtruimte van voornoemd
crematorium, Jules Moretuslei 2 in Wilrijk, **vanaf 13u40**.

Aansluitend zal Martine symbolisch herenigd worden met haar
vader Willy op de verspreidingsweide van de begraafplaats
Ruggeveld in Deurne zoals het haar wens was.

Bloemen, noch kransen.

Steunbetuiging per post mag u richten aan:
Sharon en/of Dana Van den Eynden
p/a Begrafenissen Ceulemans | Ten Eekhovellei 206, 2100 Deurne

Digitaal condoleren via www.ceulemansbegravenissen.be

Mevrouw Martine Bulens

Zij werd geboren in Antwerpen op 25 augustus 1961
en is, omringd door de liefde van haar dochters,
zachtjes ingeslapen in Lier op 20 april 2023.

Zij leeft verder in de harten van,

Sharon Van den Eynden en Raf Van Haver,
en hun dochtertje Charlotte, *haar oogappel*,
Dana Van den Eynden,

haar kinderen en kleindochter

Lisette Simons, weduwe van Willy Bulens,

haar mama

Nicky Bulens,

haar zus

Yoni Groenen en Solange Ezendam,
Tajka Groenen en Wannes Theunissen,

haar neven en nichten

Marie-Josée Simons,

haar tante